



**MARIA BESCHERM TILBURG**

Een Mantelmadonna is een van de vele afbeeldingen die er van Maria bestaan. Maria slaat beschermend haar mantel om personen of een gemeenschap. In Tilburg bevinden zich twee beelden van Mantelmadonna's: op het Korvelplein en de plaquette van Coba Pulskens. Tijdens de WO II werden devotieprentjes van Mantelmadonna's gemaakt. De coronacrisis is zo'n heftige tijd dat de Hasseltse Kapel en de Kapel O.L. Vrouw ter Nood het initiatief hebben genomen om een eigentijds devotieprentje van een Mantelmadonna uit te brengen. Hiermee willen we vanuit de Tilburgse Mariatraditie Maria vragen haar mantel beschermend te slaan om álle Tilburgers.

**Moeder Maria, laatste toevlucht in de nood  
voor wie op u vertrouwen, weerlozer dan wij nu  
aanschouwde u eens de door niets te stuiten dood,  
wij kloppen hoopvol bij u aan, bescherm ons bij u.**

**Laat ons beseffen dat wij zélf virussen zijn  
die nooit iets gaven maar de aarde veel ontnamen,  
zij moet ons kwijt of valt in duigen op termijn.  
Help ons om háár en zó onszélf te redden, amen.**



Hasseltse Kapel



Kapel O.L. Vrouw ter Nood